

KIRKEBLADET

HØRNING

BLEGIND

ADSLEV





Klummen

Af Jacob Køhn Andersen

At følge med tiden

Ferietiden er endegyldigt forbi. Hvad enten man er udhvilet eller aldrig rigtig nåede at slappe af. Løbet er kørt. Skolen er begyndt igen. Arbejdet er begyndt igen. Og nu står den på alverdens aktiviteter fra morgen til aften.

Der er sikkert mange, der godt kunne have tænkt sig en uge eller to mere i solstolen. Det er også det, vi siger, når vi sidder og har det rart: sådan skulle man altid have det. Men gad vide om vi virkelig mener det. At sådan skulle man altid have det. Sidde i solen med en kold øl eller en sodavandsis. Og bare slappe af. Hvis bare det kunne lade sig gøre.

Det er dejligt at slappe af. Selvom det ikke er alle, der er lige gode til det. Men livet har trods alt mere at byde på. Og alt det, vi har travlt med i hverdagen, det er på mange måder vores livsindhold.

Hverdagen bliver let noget, der skal overstås. Noget vi skal forsøge at holde ud. Ting, der skal gøres. Opgaver, der skal løses. Alt sammen noget, der kræver vores opmærksomhed og energi. Og tankerne begynder at kredse om, hvornår vi kan gå på pension. Selvfølgelig er der nogen, der trænger hårdt til at komme på pension, men det er nok så interessant, at de fleste pensionister har temmelig travlt. Deres kalender er fuld. Og det er næsten ikke til at få en aftale med dem.

Måske skulle man øve sig i at huske på, at livet ikke er noget, der skal overstås. Det er svært at leve i nu'et, når man kun glæder sig til næste weekend. Men der er en pointe i at tage tiden til nøje. Så man ikke spilder den på at vente på et andet tidspunkt.

Det hedder sig, at den tid, der går godt ikke kommer skidt tilbage. Det kan der være noget om, for den kommer slet ikke tilbage. Det gør tiden aldrig. Men derfor kan man jo godt bruge den på noget fornuftigt. Og glæde sig over at være levende imens. God fornøjelse!

KONTAKT

Provst (kbf) Jacob Køhn Andersen,
Nørregårds Alle 32, 8362 Hørning
tlf. 61 20 66 65, jaan@km.dk

Sognepræst Katja Stritzinger,
tlf. 20 18 13 26, kaes@km.dk

Sognepræst Majbrit Daugaard,
tlf. 42 73 45 43, md@km.dk

Sognepræst Lise Palstrøm,
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg,
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, lpal@km.dk

Kordegne Lene Jessen/Jørgen Lundholm,
Sognegården Nørre Allé 4, 8362 Hørning
tlf. 86 92 24 23, man.-fre. kl. 9.00-13.00
hoerning.sognskanderborg@km.dk

Send sikker mail til kirken, se mere på
hjemmesiden hoerningkirke.dk

Kirkelige handlinger bestilles hos kordegnen

Hørning Sogn:

Kirketjener Lea Nielsen, tlf. 61 22 26 36

Organist Stig Torndyb Reipurth, tlf. 60 60 94 59

Graver Jan Nielsen, tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
4906@sogn.dk

Blegind Sogn:

Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03

Graver Dorthe Baastrup,
tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04

Adslev Sogn:

Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03

Graver Signe Møller Ingversen, tlf. 21 27 90 21

Kontaktoplysning på menighedsrådene:

www.hoerningkirke.dk

www.adslevkirke.dk

www.blegindkirke.dk

Besøgstjenesten:

Margit Lauridsen, tlf. 86 92 16 16

Karen Inger Rasmussen, tlf. 30 53 17 27

Jonna Hjortnæs, tlf. 86 92 13 40

Ældre hjælper Ældre:

Fredag kl. 10.00-12.00, tlf. 23 29 02 69

Lokal red. Jacob Køhn Andersen

Deadline Levering af materiale, 11. oktober 2019



Sommerfest

Onsdag den 4. september kl. 14.00 i Hørning kirke og sognegård

På denne dag afholder vi sommerfest i Hørning-Blegind-Adslev sogne.

Vi har inviteret tidligere biskop Kresten Drejergaard.

Kresten Drejergaard har været præst, biskop på Fyn, formand for Præsteforeningen, dansk præst i udlandet og er nu aktiv foredragsholder og engageret i mangt og meget i kirke og samfund.

Sommerfesten indledes med en kort gudstjeneste i kirken, herefter er der kaffebord og foredrag i sognegården.

Om sit foredrag siger Kresten Drejergaard (der i øvrigt er født på egnen):

Der tales for tiden en hel del om "de danske værdier", som tilflyttere fra udlandet skal tilegne sig, når de flytter til Danmark. Men hvad mener vi i grunden med det? Er der stadig tale om en dansk enhedskultur, som er



fælles for alle os, der af fødsel er danskere? Og hvad er det i så fald, der er fælles for os? Alle disse spørgsmål er værd at overveje i en tid, hvor der uafslægt refereres til det danske, og hvor samtlige politiske partier ubekymret argumenterer med, hvad danskerne tror, tænker og mener om både det ene og det andet.

Kulturaften

Ad-hoc-kor, sang og fortælling

Fredag den 20. september kl. 17.00/19.30 i Hørning kirke

Kor og sangaften, om og med provst Jacob Køhn Andersens salmer kl. 19.30 - 20.30.

Ad-hoc-koret fremfører udvalgte salmer. Vi vil synge et par salmer fælles og provst Jacob Køhn Andersen vil undervejs fortælle om salmernes indhold.

Alle interesserede mødes kl. 17.00 til et fælles ad-hoc-kor i Hørning kirke. Alle er velkomne!

Korleder Sebastian Hatt indøver 3 - 4 af Jacobs sange med koret, så vi kan fremføre dem kl. 19.30.

Undervejs i korprøven vil der være let aftensmad.





SEPTEMBER

Onsdag den 4. september kl. 14.00
Sommerfest i Hørning kirke og sognegård
(se side 3)

Søndag den 8. september kl. 12.30
Fernisering i Hørning sognegård

Tirsdag den 10. september kl. 20.00
Adslev menighedsrådsmøde i Adslev kirkebus

Onsdag den 18. september kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård

Onsdag den 18. september kl. 17.00
"Gud og mormormad med mere..."
i Hørning kirke og sognegård

Onsdag den 18. september kl. 18.00
Hørning menighedsrådsmøde i sognegården

Torsdag den 19. september kl. 9.00
Tænkepause for mænd i Hørning sognegård

**Fredag den 20. september kl. 17.00/
19.30**
Kulturaften i Hørning kirke (se side 3)

Tirsdag den 24. september kl. 19.30
Fællesmenighedsrådsmøde i Hørning sognegård

Torsdag den 26. september kl. 19.30
Jazz i Adslev kirke

Fernisering

Søndag den 8. september kl. 12.30
i Hørning sognegård

Lisbeth Kaalund udstiller malerier.



Udstillingen kan ses i sognegården i september og oktober dagligt kl. 9-13.

"Gud og mormormad med mere..."

Børnegudstjenester i Hørning kirke



Hej med jer!

Vi har finjusteret lidt på vores "Gud og pasta gudstjenester" - tror og håber, at I vil synes om det og bakke op om det.

Nu hedder det "Gud og mormor-mad med mere..."

Gudstjenesten i Hørning kirke er let, børnevenlig og genkendelig med fast salme, fortælling og en lille aktivitet - den varer ca. 30 min. og er for alle børn i alderen 0-10 år. Fællesspisningen er i sognegården, menuen står på ægte mormormad i bedste 70'er stil, der er tilberedt ved Slagtermesteren i Hørning. Maden koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn. Kirkens frivillige står for opvasken, jubii!

- Det er altid den 3. onsdag i måneden, kl. 17-18.15 (undtaget ferier, helligdage, dec. og juni-juli).

Gode hilsener, præsterne i Hørning kirke.

Kommende datoer:

18. september: Forloren hare m. kartofler og sovs (v. Katja Stritzinger)

20. november: Frikadeller m. kartofler og sovs (v. Lise Palstrøm)



Tænkepauser for mænd

Aarhus Universitets Forlag udgiver hvert år 10 bøger med forskellige temaer fra deres videnskabelige arbejde, men vel at mærke med fokus på at formidle den viden, så alle kan være med.



Tænkepauser for mænd er et tilbud til mænd, om at mødes en torsdag i måneden i Hørning sognegård kl. 9 - 10. En af bøgerne bliver fremlagt. Det er gratis at deltage, og man kommer bare, hvis man har lyst: Én gang,

en gang i mellem eller hver gang. Man kan læse bogen inden, hvis man har interesse i det. Følgende datoer i efteråret:

Torsdag den 19. september: Monstre

Torsdag den 31. oktober: Alder

Torsdag den 21. november: Humor

Torsdag den 12. december: Gaven



Høstgudstjenester



Hørning kirke søndag den 22. september kl. 11.00. Efterfølgende høstfrokost i sognegården, pris 30 kr. (som går til menighedsplejen). Ingen tilmelding.

Blegind kirke søndag den 22. september kl. 19.00. Efterfølgende serveres hjemmelavet æblekage i våbenhuset. Kirken pyntes smukt af lokale fra Blegind.

Adslev kirke søndag den 29. september kl. 11.00. Efterfølgende servering i tårnrummet.

Jazz-koncert med Bærentzen, Buhl og Vuust

Torsdag den 26. september kl. 19.30 i Adslev kirke

Denne efterårsaften vil Adslev kirke blive fyldt med varm og swingende jazzmusik.

Pianisten Mads Bærentzen, bassisten Hans Buhl og den unge trommeslager Mikkel Vuust vil spille en række smukke og velkendte jazz-standards fra det, som populært kaldes 'the Great American Songbook'. Men de vil også give eksempler på, hvad der kan komme ud af at tage de gammelkendte melodier fra den danske salmebog under kærlig, improvisatorisk behandling.

Efter koncerten vil der være en let servering. Alle er velkomne!



Mads Bærentzen



OKTOBER

Onsdag den 2. oktober kl. 14.00

Samværsgruppe i Hørning sognegård

Onsdag den 9. oktober kl. 18.30

Hørning offentligt menighedsrådsmøde i Hørning sognegård

Torsdag den 10. oktober kl. 17.30

Gud og gullasch i Blegind kirke

Onsdag den 16. oktober kl. 14.30

Strik til nødhjælp i Hørning sognegård

Mandag den 21. oktober kl. 14.00

Arrangement med ældresagen i Hørning sognegård

Torsdag den 24. oktober kl. 11.30

Gud og gule ærter i Hørning kirke og sognegård

Fredag den 25. oktober kl. 9.00 og 10.30

Babysalmesang i Hørning kirke

Søndag den 27. oktober kl. 11.00

BUSK i Hørning kirke og sognegård

Torsdag den 31. oktober kl. 9.00

Tænkepause for mænd i Hørning sognegård (se side 5)

Gud og gullasch

**Torsdag den 10. oktober kl. 17.30
i Blegind kirke**

Gudstjeneste i Blegind kirke og efterfølgende fællesspisning i Blegind forsamlingshus. Hørning kirkes kor medvirker ved gudstjenesten. Der vil ved fællesspisningen være lege og underholdning.

Pris 30 kr. for voksne og gratis for børn. Tilmelding til kirkekontoret senest 8. oktober, tlf. 86 92 24 23 eller hoerning.sognskanderborg@km.dk

Drageløberen – en fortælling om skyld og soning

**Mandag den 21. oktober kl. 14.00
i Hørning sognegård**



Ellen Skov Birk fortæller med en baggrund som høj-, privat- og folkeskolelærer. Hun er medlem af Ry fortællekreds og Vestjyllands Fortællere.

Khaled Hosseinis gribende og medrivende bog ”Drageløberen” handler om to

drenges fælles opvækst trods forskelle i Afghanistan med store, sociale omvæltninger. En fortælling fra et muslimsk land, der handler om misundelse, skyld og soning, som også er kristne begreber.

Pris 50 kr. Arrangeret i samarbejde med Ældresagen.



Kirkekaffe i Hørning sognegård

Hver søndag er der kirkekaffe efter gudstjenesten i Hørning kirke. Velkommen til en kop kaffe/te og en hyggelig snak.



Gud og gule ærter

**Torsdag den 24. oktober kl. 11.30
i Hørning sognegård**

Gudstjeneste for Præstehaven, besøgstjenesten, samværgruppen og andre interesserede.

Efter gudstjenesten serveres gule ærter i sognegården. Frivillige vil være behjælpelige med transport. Pris 30 kr. (som går til menighedsplejen).

BUSK

**Søndag den 27.
oktober kl. 11.00
i Hørning kirke
og sognegård**



BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og fortæller noget om, at børn og unge i sogn og kirke skal kunne mærke, at kirken også er deres.

FDFerne fra Hørning medvirker ved forberedelse og afvikling af gudstjenesten i Hørning kirke.

Efter gudstjenesten vil FDF stå for kirkefrokost i sognegården, hvor alle er velkomne.





NOVEMBER

Mandag den 4. november kl. 19.00

Sogneaften i Hørning sognegård

Onsdag den 6. november kl. 14.00

Samværsgruppe i Hørning sognegård

Onsdag den 6. november kl. 19.00

Blegin menighedsrådsmøde i Hørning sognegård

Torsdag den 7. november kl. 17.30

Familiegudstjeneste med 3. kl. fra

Højboskolen i Hørning sognegård

Torsdag den 7. november kl. 19.30

*Adslev offentligt menighedsrådsmøde i
Adslev kirkebus*

Søndag den 10. november kl. 12.30

Fernisering i Hørning sognegård

Torsdag den 14. november kl. 17.30

Familiegudstjeneste med 3. kl. fra

Højboskolen i Hørning sognegård

Onsdag den 20. november kl. 14.30

Strik til nødbjælp i Hørning sognegård

Onsdag den 20. november kl. 17.00

"Gud og mormormad med mere..."

i Hørning kirke og sognegård (se side 4)

Torsdag den 21. november kl. 9.00

*Tænkepause for mænd i Hørning sognegård
(se side 5)*

Torsdag den 28. november kl. 17.00

*Hørning menighedsrådsmøde i Hørning
sognegård*

Familiegudstjeneste

**Torsdag den 7. og den 14. november
kl. 17.30**

Familiegudstjenester med 3. kl. fra Højboskolen i Hørning kirke. Kirkens kor medvirker. Alle er velkomne.

Videnskab og Tro: Mod eller medsætninger

**Mandag den 4. november kl. 19.00
i Hørning sognegård**



**Sogneaften med Johan Peter Uldall Fynbo,
professor mso.**

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr Institutet i København, først skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som bondesøn fra Koldingegn.

Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle kort om, hvad han arbejder med indenfor astronomien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at gøre meget store knuder på sig selv.

Pris 30 kr. (som går til menighedsplejen).



Allehelgensgudstjenester Musikgudstjeneste

Søndag den 3. november

Blegind kirke kl. 11.00
Hørning kirke kl. 16.00
Adslev kirke kl. 16.00

Det er en tradition på denne dag, at vi erindrer dem, vi har mistet. Navne på de afdøde i året, der er gået, vil blive læst op i kirken. Efter gudstjenesterne er der mulighed for at sætte tændte lys på gravstederne. Lys vil være parat i våbenhuset.

I Hørning kirke kan man lade tankerne hvile til afdæmpet orgelmusik fra kl. 15.30.

Fernisering: ”Mit andet jeg”

Søndag den 10. november kl. 12.30 i Hørning sognegård



Fotoudstilling fra det sydlige Afrika af Jørgen Aabo.

På udstilling vil han dele nogle af sine indtryk i billedform.

- De voldsomme og betagende landskaber i Namibia - verdens ældste ørken
- Frodigheden i Tanzania
- ”The wild” - på savannen og bush’en i Botswana og Zimbabwe
- med de lokale – og bag facaden

Udstillingen kan ses i sognegården november og december dagligt kl. 9-13.

søndag den 24. november kl. 11 i Hørning kirke.

For at markere at dette er den sidste søndag i kirkeåret medvirker sopran Marianne Heuer med musikindslag.



Marianne Heuer er uddannet sanger fra Det Jyske Musik-konservatorium. Marianne er fast medlem af DR Koncertkoret, og tilknyttet DR Vokalensemblet og Bo Holtens Musica Ficta.

Samværsgruppe

For mennesker der har mistet.

Alle er velkomne til at komme og møde ligestillede.

Gruppen mødes i Hørning sognegård, den 1. onsdag hver måned kl. 14.00 – 16.00.

Mødedatoer: 2. oktober og 6. november. (4. september er samværsgruppen indbudt til sommerfest i kirke og sognegård).

Ring evt. for at høre nærmere til Karen Inger Rasmussen, tlf. 30 53 17 27.

Har du mistet er der også mulighed for at deltage i en mindre gruppe eller få en samtale med en præst. Samme dage kl. 15.00. Henvendelse kan ske til sognepræst Lise Palstrøm, 24 95 33 37.



Smil på dødens avenue

Sådan hedder en rejse-beskrivelse af globe-trotter, foredragsholder, tryllekunstner og medlem af eventyrernes klub Jesper Grønkjær. Hvis I ikke allerede har hørt et af hans foredrag, så opsøg det, når det er i nærheden. Han er fantastisk at høre på, både måden han siger det på, men især hans budskab.

Jesper er tryllekunstner. Og han tror på, at det eneste sprog, man taler over hele kloden, er smilets sprog.

Derfor tager han ud de mærkeligste steder og tryller for at lokke smil ud af folk. Han har været hos krokodille-folk i Amazonas, hos narkobaroner i Honduras og sidst i Nordkorea. Alle steder, hvor han kommer, spreder han smil og latter med sine tryllerier. Det fik mig til at dykke dybere ned i, hvad smil og latter gør ved os. Måske synes nogen, at det er latterligt at beskæftige sig med smil og latter. Det er fint, hvis de kan grine af det, for det er sundt at grine.

Latter udløser stoffer, som stimulerer hjernen, immunforsvaret og nervesystemet. Det øger blodgennemstrømningen og forbrænder kalorier. Hvis man griner et kvarter hver



Af Majbrit Daugaard



dag i et år, taber man 2 ¼ kilo. Der findes sågar en sportsgren, der hedder "latter-yoga!" Det er fysisk sundt at grine og det hjælper derfor også på spændinger, stress og depression. Latter-yoga går i princippet ud på at grine falskt, indtil man begynder at grine. Det er lige meget, hjernen kan ikke skelne og udskiller de positive stoffer, selvom grinet er konstrueret. Og efter to minutter vil man automatisk begynde at grine rigtigt. (Jeg har prøvet, det er rigtigt! Det virker.)

Latter er en vigtig del af vores sociale liv. Når vi går forbi en gruppe, der griner, vil vi være med i gruppen.

Nogle gange griner vi bare sammen med gruppen, selvom vi er ankommet senere og ikke ved, hvad de griner af. Fordi vi vil være med, og fordi latter smitter.

Latter består af lyde og er sådan set ret primitive lyde. Især hvis det er sådan rigtig latter dybt fra maven. Kender vi ikke alle sammen én, der nærmest snorker, når han griner eller siger andre sjove lyde. Hiver mærkeligt efter vejret eller endda græder af grin. Når man spørger folk, hvad de normalt griner af, svarer mange: vittigheder eller god humor osv., men det er ikke det, vi griner mest af. Vi griner mest, når vi er sammen med vores venner, i interaktion med mennesker, vi har et venskabeligt forhold til.

Vi ler sammen for at vise, at vi forstår dem. Vi ler for at vise, at vi er enige med dem. Vi ler for at vise, at vi er en del af samme gruppe som dem, for at vise, at vi kan li' dem. Ikke bevidst naturligvis, men det er sådan det virker.



Der findes to slags latter. Den der høflige høhø-latter, hvor vi griner, ikke så meget af vennens vittighed fordi den er sjov, men mere fordi vi godt kan li' vennen. Høfligheds-latter. Den må ikke forveksles med falsk latter, den er helt reel og rigtig, den er bare lidt mindre end den, vi kan kalde for den hjælpeløse-latter. Dér hvor vi kan komme til at græde af grin og har svært ved at kontrollere vores latter. Dér hvor vi netop kommer til at udbryde de der mærkelige nærmest ur-lyde. Når vi hører den første latter, får det os til at tænke over, hvad de griner af. Når vi hører den anden latter, kan vi ikke lade være med at grine med.

Ægtepar, der kan le sammen, har meget større sandsynlighed for at blive sammen, end ægtepar, der ikke kan le sammen. At le sammen gør os stærkere sammen. (PS: har i en smule knas i ægteskabet, SÅ LE!) Af samme årsag er det også godt at le til begravelser, for ved at le sammen fortæller man også hinanden, at "det her, det kan vi godt klare sammen, vi skal nok komme igennem dette sammen."

Grin og latter er ikke latterligt på den negative måde, som normalt ligger i ordet latterlig.

Latter er godt og naturligt.

DOG! Jesper Grønkjær opdagede, da han var i Nordkorea, at smil og latter kræver et minimum af tillid, og han oplevede, at man gennem totalitært styre og diktatur kan ødelægge folks grundlæggende tillid til andre så meget, at smilet og latteren nærmest er umulig at fremkalde.

Derfor elsker jeg det billede, der er uden på hans nye bog om rejsen til Nordkorea, nemlig et billede af en vagt i uniform, der faktisk ler, smiler oprigtigt og hjerteligt.

Som et kort øjeblik bliver fanget i det mest naturlige i vores liv, nemlig at le.

Babysalmesang



Vi glæder os til at byde jer og jeres babyer velkommen på nye hold med babysalmesang. **Alle kan deltage** – og man behøver ikke at være god til at synge! Vi får nemlig hjælp til at holde rytmen og tonen af Sebastian Hatt, som er musikpædagog.

Vi vil synge søde salmer, børnesange og rim & remser. Ukulele, rytmeinstrumenter og andre sansevækkende virkemidler, og det musikalske samvær vil forhåbentligt give jer selv og jeres børn dejlige musikalske oplevelser. Bagefter hygger vi med en kop kaffe/the og nybagte boller, hvor der også mulighed for at varme en flaske, amme, made og pusle.

Praktisk information

Man tilmelder sig et hold med opstart **fredag d. 25 oktober** enten kl. 9.00 eller kl. 10.30, med 6 mødegange (uge: 43, 44, 45, 46, 47, 48). Den sidste gang er åben for søskende og bedsteforældre!

Katja Stritzinger, sognepræst

Dåbsklude

Vil du være med til at strikke dåbsklude? Meningen er at kludene skal bruges ved dåb i kirken og dåbsbarnet får den så efterfølgende med hjem som gave. Er du interesseret, så ring eller sms til Grethe Møller på 21263292 eller skriv en mail på moellergrethe@gmail.com

Plejhjemsgudstjenester på Præstehaven

19. september kl. 14.30 v/Lise Palstrøm
21. november kl. 14.30 v/Jacob Køhn Andersen, med efterfølgende sangcafé hvor kirkens kor medvirker.

GUDSTJENESTER SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER

SEPTEMBER

1. SEPTEMBER

11. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/KS/MD

Konfirmandindskrivning

4. SEPTEMBER

Hørning: 14.00/KD

Sommerfest

7. SEPTEMBER

Dåbsgudstjeneste

Hørning: 11.00/JKA

8. SEPTEMBER

12. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/JKA uden dåb

Nr. Vissing: 14.00/LP

15. SEPTEMBER

13. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/MD

18. SEPTEMBER

Gud og mormormad med mere

Hørning: 17.00/KS

22. SEPTEMBER

14. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/MD/Høst/Kor

Veng: 11.00/LP/Høst

Blegind 19.00/LP/Høst

29. SEPTEMBER

15. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/JKA/Kor

Adslev: 11.00/KS/Høst

Mesing: 19.00/LP/Høst

OKTOBER

5. OKTOBER

Dåbsgudstjeneste

Hørning: 11.00/KS

6. OKTOBER

16. søndag efter trinitatis

Veng: 9.30/LP

Hørning: 11.00/LP uden dåb/Kor

10. OKTOBER

Gud og gullasch

Blegind: 17.30/MD/Kor

13. OKTOBER

17. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/MD

20. OKTOBER

18. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/KS

24. OKTOBER

Gud og gule ærter

Hørning: 11.30/MD

27. OKTOBER

19. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/KS/BUSK

Mesing: 11.00/LP/BUSK

NOVEMBER

3. NOVEMBER

Allehelgen

Blegind: 11.00/JKA

Hørning: 16.00/JKA/KS

Adslev: 16.00/LP

Veng: 19.00/LP

7. NOVEMBER

Familiegudstjeneste

Hørning: 17.30/KS/Kor

9. NOVEMBER

Dåbsgudstjeneste

Hørning: 11.00

10. NOVEMBER

21. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/KS

12. NOVEMBER

Gud og spaghetti

Veng: 17.00/LP

14. NOVEMBER

Familiegudstjeneste

Hørning: 17.30/KS/Kor

17. NOVEMBER

22. søndag efter trinitatis

Hørning: 11.00/MD

Veng: 11.00/JKA

20. NOVEMBER

Gud og mormormad med mere

Hørning: 17.00/LP/Kor

24. NOVEMBER

Sidste søndag i kirkeåret

Hørning: 11.00/LP

JKA – Jacob Køhn Andersen · LP – Lise Palstrøm · MD – Majbrit Daugaard

KS – Katja Stritzinger · KD – Kresten Drejergaard